



NHỮNG QUẢ... DÂU NGỌT !!!

Chắc quý vị trong chúng ta ai ai cũng đã có lần thử qua trái dâu rồi phải không nhỉ? Và cũng không ai phủ nhận rằng có những trái dâu màu đỏ đậm, tươi rói, mà vào mùa dâu, khó lòng cưỡng lại để khỏi phải nhón một trái, bỏ vào miệng!...

Thế nhưng mà không biết bao nhiêu người sẽ phải nhăn mặt... le lưỡi "*Chua quá!*" hoặc "*Trời đất! Coi vậy mà chua kinh khủng!*". Vâng, bản thân tôi cũng vậy, đi chợ thì thích mua trái cây, nhất là nhìn sự hấp dẫn của trái dâu, nhưng bao giờ cũng ngần ngại... sợ nó chua, không "*ngọt*" như vẻ đẹp bên ngoài của nó. Trái dâu mà chúng ta "*may mắn*" mua được vào đúng mùa dâu, cho dù có ngọt đi mấy, cũng có một vị chua chua chút đỉnh, chứ không thể nào "*ngọt như đường*", như một số trái cây khác như chuối, xoài, mít... chẳng hạn.

Đó là thực tế của trái dâu, và trong cuộc sống của chúng ta, trong mối quan hệ gia đình, quý vị thử liên tưởng xem, mối quan hệ có chữ "*Dâu*", thì quý vị sẽ nhận thấy sự ví von của tôi có... hợp lý hay không?

Từ trước đến nay, không biết có bao nhiêu bài thơ, câu chuyện, bài bình luận về mối quan hệ "*mẹ chồng – nàng dâu*", "*chị dâu – em chồng*", "*chị chồng – em dâu*" và sau cùng là "*chị em bạn dâu*" mà hầu như, nếu không muốn nói là "*hầu hết*" đều là những mâu thuẫn, thậm chí nặng nề đến độ "*không nhìn mặt nhau*" hoặc nhẹ nhàng thì cũng "*xã giao lịch sự*" chứ cảnh "*bằng mặt, không bằng lòng*" thì phổ biến hơn cả.

Nhưng tôi phải nói rằng gia đình chúng tôi may mắn khi có được những chị em dâu thật đúng là "*những quả dâu ngọt*". Sự ngọt ngào ở đây được hiểu đúng nghĩa qua cách cư xử thật tình chứ không phải khách sáo chỉ để xã giao cho khỏi méch lòng nhau.

Đương nhiên, trong cuộc sống, thực tế sẽ có nhiều va chạm, sẽ có lúc không hài lòng nhau, nhưng chúng tôi, các chị – em – dâu, đều có một cái nhìn chung là vui vẻ và quên những chuyện không đáng nhớ. Chỉ cần mỗi cuối tuần tất cả các anh chị em tụ họp, khi ở nhà người này, lúc ở nhà người khác, cũng là dịp để các anh chị em tôi gặp gỡ, cho các cháu chơi với nhau, tạo tình thân gia đình, thì là điều cần thiết nhất

trong mối quan hệ chị, em dâu. Không chỉ riêng gia đình tôi, mà tôi nghĩ, trong chúng ta, nhà nào cũng có thể làm được điều đó nếu chúng ta có một tấm lòng muốn tạo sự thân mật tốt hơn giữa mối quan hệ tế nhị này.

Tôi không sao quên được giọng nói ngọt ngào và lễ phép của em dâu út tôi mỗi lần bắt điện thoại của tôi, câu đầu tiên luôn là "*Dạ thưa chị, em đây!!!*" với những lời nói này, cho dù có giận cách mấy, cũng không ai còn giữ cơn nóng giận, có phải không? Còn em dâu kế út của tôi, thì bao giờ cũng cười, buồn vui gì cũng cười, và bất cứ chuyện gì cần hỏi ý kiến đều nhỏ nhẹ trả lời "*Dạ, để hỏi ý anh Mạnh...*" Và, chị dâu của tôi, người đã tham gia hoạt động thiện nguyện cùng anh tôi trên 20 năm nay, là một người vui tính, nếu không nói là có máu "*tiểu lâm*" số một. Mỗi khi họp mặt, chị nói chuyện tếu, làm thơ và đặt nhạc tếu lâm, là chúng tôi cười nôn ruột! Chị còn thích làm bánh, chế biến đủ món ăn, gọi chúng tôi tới ăn, lời xởi chiều các cháu khiến đứa nào cũng thích đến nhà vào mỗi cuối tuần.

Không chỉ là giữa chúng tôi, chị dâu, em chồng, hay chị chồng em dâu, mà giữa các chị em bạn dâu nhà tôi ai cũng đối xử với nhau chân tình, thân ái!

Hàng năm, vào ngày Lễ Tạ Ơn, tất cả các bài báo chúng ta đọc đều Tạ Ơn nước Mỹ, Tạ ơn Thượng Đế đã cho chúng ta một cuộc sống đầy đủ, an bình hôm nay. Thì năm nay, tôi muốn dùng bài viết này để cảm ơn chân thành đến các chị em dâu của tôi, người đã thay thế gia đình tôi, thay thế mẹ tôi, săn sóc, thương yêu các anh em trai tôi, sau khi họ tự lập cuộc sống mới, có gia đình riêng của mình.

Tôi cũng mong rằng, qua bài viết này, sẽ có nhiều gia đình khác, cũng có tâm trạng như tôi, nhưng chưa có dịp để bày tỏ, sẽ đồng tình với tôi mà dành cho một lời chúc tốt đẹp nhất đến cho những người chị em dâu của mình.

Cuộc sống sẽ vui vẻ hơn nếu chúng ta mở rộng tấm lòng với mọi người thân yêu của mình.

Viết nhân Lễ Tạ Ơn 2010
Trần Cadao